



Bewust Omgaan met Kinderen

Ervaringen van deelnemers.

Hieronder een aantal opmerkingen van deelnemers die vorige jaar de kennismakingsdagen hebben gevolgd en/of nu het eerste jaar doen:

- De opening op zaterdag was gezellig maar bij de eerste oefening gingen we al de diepte in. En dat is ook zo gebleven, het hele weekend. Let wel, diepgaan betekent niet zwaar, want ook al gingen we diep en werd het soms behoorlijk emotioneel, het werd nooit zwaar en na de emotie was er de bevrijding en....altijd was er ruimte voor een vrolijke noot (letterlijk en figuurlijk ☺).
- Je krijgt dus waar voor je geld, Bewuster omgaan met Kinderen. Ik was nog nooit zo bewust van mijn innerlijk kind en tja, daar profiteert ook het liefste kind van de wereld van, mijn zoon. Wil ik meer; absoluut!!
- Ook al wist ik van te voren niet wat ik kon verwachten, ik wist wel dat ik een cadeau zou krijgen en die heb ik ook gehad, een heel mooi cadeau zelfs!
- Het kennismakingsweekend was een geweldige ervaring. Ik heb gehuild, gelachen en genoten..., ik werd gezien, gehoord, gevoeld. Dit voelde als 'thuis'. Hier wil ik meer van! Tjeu, ik vind je een meester in de ware betekenis van het woord.
- Het was een super weekend daar in Susteren en dit krijgt een vervolg.

- Ik heb de tweedaagse vorige week als heel bijzonder ervaren. Het was intens en een fijne ervaring om op een ander "level" bezig te zijn. Soms vond ik het ook moeilijk en heb ik weerstand ervaren. Het (hardop) uitspreken van mijn gevoel is zeker nog een leerpunt/uitdaging. Ik heb veel bewondering voor de manier waarop je met veel enthousiasme, humor en directheid de groep leidt. Complimenten!! Ik zie uit naar de volgende bijeenkomst.
- Jij bedankte ons dat we zo respectvol met onze innerlijke kinderen om zijn gegaan. Maar ik wil jou bedanken dat jij het op een hele respect- en liefdevolle manier mogelijk maakt om er zo mee om te kunnen gaan. Want voor mij heb jij die veiligheid en ruimte neergezet die wij nodig hadden om onze kinderen te mogen voelen en laten zien zoals ze zijn.
- Erop terug kijkend was het een bijzondere cursus die mij weer een stukje dichterbij mezelf heeft gebracht. Dank jullie wel hiervoor!!!

Tjeu Vossen en Rieny Linssen.